



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

Θεμιστοκλέους 27 106 77 Αθήνα

Τηλ. 210 3813052 - Fax: 210 3831603 E-mail: eedda@otenet.gr

**GREEK COMMITTEE FOR INTERNATIONAL DEMOCRATIC SOLIDARITY**

27 Themistokleous Street 106 77 Athens – Greece

Tel.+30 210 3813052 - Fax: +30 210 3831603 E-mail: eedda@otenet.gr

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

### **για τις ρατσιστικές επιθέσεις βίας στις γειτονιές της Νίκαιας, του Ρέντη και του Κορυδαλλού.**

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) καταδικάζει με αποτροπιασμό τις ρατσιστικές επιθέσεις βίας που σημειώθηκαν σε γειτονιές της Νίκαιας, του Ρέντη και Κορυδαλλού ενάντια σε δεκάδες πακιστανούς μετανάστες και ζητά να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για ακριβή καταγραφή των θυμάτων, διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ποινικών ευθυνών. Η θωράκιση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των μεταναστών σε ισότιμη βάση με αυτή που ισχύει για τους Έλληνες σε πρακτικό, νομικό επίπεδο αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας σε όλες τις βαθμίδες. Συμμετέχουμε στην προσπάθεια να αναδειχθεί το ζήτημα και ζητάμε να προχωρήσουν τα προβλεπόμενα χωρίς υπεκφυγές και ολιγωρία που εντείνουν τις διακρίσεις εις βάρος των μεταναστών και ρηγματώνουν τον εργαζόμενο κόσμο της χώρας.

Τα φαινόμενα βίας, που καλλιεργούν τον φόβο σε Έλληνες και ξένους, μπορούν να παταχθούν με μέτρα εκδημοκρατισμού της ελληνικής κοινωνίας. Η ΕΕΔΔΑ έχει δημοσιεύσει συγκεκριμένες θέσεις για το μεταναστευτικό ζήτημα και προτάσεις τροποποίησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, που με τις όποιες ατέλειες τους πιστεύεται πως συμβάλλουν στη συζήτηση για την ένταξη των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων στη χώρα μας. Εκφράζεται και πάλι η αντίθεση μας στη συνθήκη του Δουβλίνου II, που οδηγεί σε απέλαση σχεδόν το σύνολο των αιτούντων άσυλο στη χώρα, και το αίτημα για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όσων φθάνουν στα σύνορα και ελεύθερη μετακίνηση τους σε όποια χώρα επιθυμούν με την κάρτα που τους χορηγείται. Η Ευρώπη – φρούριο δεν αποτελεί λύση για τη λαϊκή ευημερία των λαών της Ευρώπης και της Ελλάδας, αντιθέτως εντείνει την κυριαρχία της πλουτοκρατίας και των ολιγαρχιών εις βάρος μας με συμπίεση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την καπιταλιστική «κρίση». Η κρίση είναι συστημικό πρόβλημα του καπιταλισμού με διέξοδο την κατάπνιξη των κοινωνικών κινημάτων, την ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων και ακραία ιμπεριαλιστική πολιτική αυτή των πολέμων.

Σήμερα έχουμε τις εξεγέρσεις των λαών της Β. Αφρικής για ελευθερίες που εμείς τις θεωρούμε δεδομένες (όπως το δικαίωμα να διαδηλώνουμε αναίμακτα) και για διέξοδο από την φτώχεια και την ανεργία. Σήμερα βιώνουμε την ιμπεριαλιστική επίθεση στη γειτονική μας Λιβύη, όπου με πρόσχημα την προστασία των αμάχων ρυθμίζεται ταχέως από τους καπιταλιστές πως θα ελεγχθούν καλύτερα και από ποιους

οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Σήμερα απαιτούμε πιο δυναμικά να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Η εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους και τις πρακτικές του κεφαλαίου και της πλουτοκρατίας ενάντια στους λαούς που παλεύουν για καλύτερη διαβίωση στα δικά τους εδάφη δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Δυναμώνουμε τη φωνή μας για περισσότερα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα στον τόπο μας, για ευαισθητοποίηση της πολιτείας και ενίσχυση των προγραμμάτων αλληλεγγύης και ενίσχυσης των λαών που αγωνίζονται για εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο.

Καταδικάζουμε τη βία απέναντι στους πακιστανούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται στις πόλεις μας αγωνιζόμενοι για ένα καλύτερο αύριο.

Καταδικάζουμε τον ιμπεριαλισμό, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό.

Η αλληλεγγύη όλων των μεταναστών στη χώρα μας και η κοινή δράση ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής είναι απαραίτητη.

**26/3/2011**